



# 'Veenendaal is een deel van wie ik ben'

**VEENENDAAL** – Zanger en tektschrijver Stef Bos heeft Veenendaalse roots en is een uiterst veelzijdig man. Wie kent zijn hit 'Papa' niet? De meesten zingen dit onvergetelijke lied fluitend mee. Toch is Stef Bos zoveel meer dan dat succesnummer. Vanuit het verre Zuid-Afrika, waar hij onder meer woont, vertelt hij over zijn geboorteplaats en wat dat hem heeft gebracht.

Veenendaal is een deel van wie ik ben. De eerste achttien jaar van mijn leven. Mijn geestelijke horizon. Utrecht, Antwerpen en Kaapstad hebben daarna lagen over mij heen gelegd en maakten mij tot wie ik ben, maar Veenendaal heeft mij gevormd. Mijn kern is van hier en als ik dat zou ontkennen heb ik een probleem. Ik noem mezelf dikwijls een overtuigde provinciaal.'

**Golven**  
Hij vertelt ook over zijn onvermoeibare drang tot het schrijven van muziek en teksten. 'Het is een soort noodzaak die ik voelde vanaf de vroege puberteit. Misschien om de grote golven van het leven die dan op je afkomen in te dammen, zodat je er niet door overspoeld wordt. Dat kan verbeelding en taal doen. Het maakt een werkelijkheid die te groot voor je is hanteerbaar, kleiner. Dat is de functie van een lied, een verhaal voor mij.'



**Papa en meer**  
Over 'Papa' zegt hij: 'Dat lied was zonder Veenendaal niet geschreven. Het draagt duidelijk de sporen van een jongen uit een dorp die zich los wil maken, en beseft dat dat nooit zal lukken. Hij ontdekt dat hij deel uitmaakt van iets dat groter is dan hemzelf. Het was een zondagmiddag in Hoofdstraat 91 en daarna in de trein terug in Antwerpen dat het lied ontstond. 'k Wilde eigenlijk tegen mijn papa zeggen dat ik van hem hield, maar ja, hoe doe je dat als jonge man. Het was nou niet bepaald een tijd om over van

alles te praten. Ik zing het nog altijd graag. Het licht valt altijd anders op dat lied, zeker nu ik zelf kinderen heb.'

**Lampegiet**  
Stef Bos treedt vaak op. De tourlijst is indrukwekkend. En jawel, ook Veenendaal doet hij aan. Op 1 en 2 februari staat hij in De Lampegiet. 'Ik ben bezig met een voorstelling met als titel "Wereldwijd". In die voorstelling passeren mijn reiservaringen de revue, en hou ik u een spiegel voor wie we zelf zijn en waar we staan. Wat is er dan mooier, dan daarmee te beginnen in het dorp waar ik ben geboren?' ●

*Heb jou ooit verlaten  
En ik ging de wereld rond  
Maar zag altijd jouw contouren  
Ergens aan de horizon  
Zo groei ik naar het licht toe  
Geworteld in jouw grond  
Je leert jezelf pas kennen  
Als je weet van waar je komt*



Fotografie: Kurt Willaerts